

TELEFON:

MÜDÜRLÜK — Is. 203

NUSHASI HER YERDE 5 Kr.

21 Kânunuevvel 1930 PAZAR No. 147

Son Posta

İDARE: İSTANBUL NURUOSMANIYE ŞEREF SOKAĞI HERGÜN NEŞROLUNUR

SON POSTA Halkın gözüdür: Halk bununla görür.
SON POSTA Halkın kulağıdır: Halk bununla işitir.
SON POSTA Halkın dilidir: Halk bununla söyler.

FETHİ BEY ALEYHİNDE YAPILAN NEŞRİYATA MUKABELE EDİYOR...

“Muarızımın Dimağında İhtilâl Var!”

Cümhuriyette Muhalefet Liderliğine Adam Tayin Olunmuş... Peki, Bunu Kim Tayin Etmiş Ve Beni Muhalefet İçin Kim Tutmuş? Diyor

Ankara, 20 (H.M.) — Sivas meb'usu Necmettin Sadık beyin verdiği cevabı Fethi Beye gösterdim, okuduktan sonra üedi ki:

“Ortada bir fırkalı cümhuriyet gibi bir ucubei siyaset dururken bunun hakkında ses çıkarmıyarak benimle uğraşmak isteyen ve muhalefet liderliğine tayin edildiğimi ve muhalefet için para ile tutulduğumu yazan Necmettin Sadık beyin dimağında bir ihtilâl olduğu kanaatindeyim.

Bir cümhuriyette muhalefet liderliğine adam tayin olunur mu? Bunu kim tayin etmiş ve beni muhalefet için kim tutmuş? Bu yazıları yazan adamı bir asabî hastalıklar mütehassısına göstereyim. Bu muharririn behemehal beyinde teşevvüş alâimi olduğuna hükmedecektir.

Bu teşevvüşe daha delil mi istersiniz, kendisi bana hücumu başlamış iken unutmus ve benim mukabelemi hücum tannetmiştir.

Ya aklında veya ahlâ: tında bu kadar bozukluk eden Necmettin Sadık yin yazılarını benim gibi herkes takdir etmiş olduğu için bu mantıksız sözlere cevap vererek daha ziyade kendimi yormak istemem..

ilhan

Başvekil...

Bugün

Fethi Beye Cevap Verecek..

“İzmir civarında bazı köylerin açlık ve sefalet içinde ahlat yemek suretile hayatlarını kurtarmaya mecbur kaldıkları,, hakkında bazı gazetelerde görülen neşriyatın doğru olup olmadığına dair Gümgane meb'usu Fethi Bey tarafından verilen sual takririni bugün öğleden sonra Mecliste mevzu bahis olacaktır. Suale takririne doğrudan doğruya Başvekil cevap verecektir.

Adana Felâketinden Birkaç Elim Sahne



1 — Seylâp ehemmiyetini kaybettikten sonra kenar mahallelerde vaziyet.



2 — Nehre civar meydanlar göl halinde.



3 — Büyük caddeler bile masun değil.

Talebe Birliği Kongresi Dün De Münakaşa Yüzünden İş Göremedi



Millî Türk Talebe birliği kongresi geçen hafta ekseriyet olmadığı için toplanamamıştı, dün ekseriyet temin edildi. Fakat muhtelif fakültelerden gelen murahhasların salâhiyetnamelerinin mühürsüz olması yüzünden şiddetli bir münakaşa çıktı, binaenaleyh kongre gene hiçbir iş görmeden dağıldı.

Gazi Hz. Trakyayı Teşrif Etiler

Dün gece saat 21,40 ta hususi trenle Trakyaya hareket etmişlerdir.

Gazi Hz. ne Trakya seyahatlerinde Şükrü Naili ve Ali Sait paşalar refakat etmektedirler.

Reisicümrur Hz. Alpülluda trenden inerek şeker fabrikasını gezecekler, köylülerle temas edecekler, sonra Kırklarelini şereflendireceklerdir.

Reisicümrur Hz. Edirne

BAYRAM HAZIRLIĞI

Bayram için masraftan kurtulmak istiyor musunuz? O halde yakında sizin için hazırlanmakta olduğumuz sürprizleri bekleyiniz.

PEK YAKINDA NEŞREDECEĞİZ

iki gün kalacaklardır. Edirne belediyesi şereflerine büyük bir ziyafet verecektir. Gazi Hz. avdetler. İstanbulda bir gün kalacaklar ve sonra Ege vapuru ile seyahatlerine devam edeceklerdir.

Bugünün Meselelerinden

İstanbulda Toz Şeker Ticareti Bir Tröstün Eline Geçti

Şehrimizde toz şeker üzerine bir trös. vardır.

Bu tröst Alpullu şeker fabrikasının istihsal ettiği toz şekerlerin bütün Türkiye dahilinde satışını kendi elinde temerküz ettirmiştir. Tröste 16 tüccar dahildir, isimleri de şunlardır: Ak Osman zade, Arnopulos, Kerim zade, Altıntop, Ananyadis, İstroniklos, İzmitliyan, Çankopulos, Delikara zade, Saporta, Mina Maksimiyadis, Samolidis, İrfan, Meteveli, Nikolaidis, İstaniçtir. Bugün toz şeker piyasasında en ucuz olarak Alpullu şekerini satılmakta, Avrupa şekerleri buna rekabet edememektedir.

Alpullu ihtiyacı kâfi gelmediğinden memleketimizin bir kısım ihtiyacını Rus şekerleri tatmin etmektedir.

Bugün piyasada Alpullunun çuvalı (35); Rus şekerinin çuvalı (35,25) liraya satılmaktadır. Alpullu piyasada Rus şekerini olmadığı vakit çuvalı (36) liraya kaçar çıkmaktadır. Ecnebi şekerlerinin Alpulluya rekabet edememesinin sebebi şudur: Avrupa toz şekerinin kilosu, İngiliz (1030) kuruş iken gümrüğümüze (sigortası, koms.youu, ticareti dahil olduğu halde) (7) kuruşa mal olmaktadır.

Bu (7) kuruşa kilo başına 27,5 kuruş ta gümrük resmi bindiğinden Avrupa şekerlerinin kilosu: 7+27,5=34,5 kuruş oluyor. Bundan dolayı Avrupa şekerlerinden tüccarlar kazanamamaktadırlar.

Alpullu şekerleri kullanmak isteyen mamul şeker fabrikacıları namına cemiyet reisi Kâzım bey şunları söylemektedir:

— Alpullu şekerini halen (16) kişilik bir tröst vasıtasile satılmaktadır. Bu tröst hakkında sabık vekil Şakir ve lâhik vekil Mustafa Şeref beylere cemiyet namına müracaat ettik: Tröste çuval başına terkedilen (40) kuruşu, şekerini doğrudan doğruya bize vermek suretile bize kazandırınız, dedik. Fakat henüz müsbet bir netice alamadık. Tröst, piyasaya Rus şekerini gelince fiyatları kırıyor, gelmezse bir miktar yükseltiyor. Şahsen ve cemiyet namına Başvekil Paşadan istirham ediyorum: bizim bu şeker derdimizi halletsinler. Bundan evvel şeker inhisarı bize yerli şeker veriyordu.

Manyatizma Tecrübeleri



İsmet Paşa — Rahat rahat nefes al! Uyu! Bak zenginisin, refah içindesin, hürsün. Bir dirhem hakkın kaybolmuyor. Halk (gözünü açarak) — Paşam, artık manyatizman tesir etmiyor, bir kere benim gözüm açıldı, bir daha zor kapanır!

KAN DALGASI

Sadrizam Kâmil Paşa, Hünkârın Maksadını Hemen Anlayıvermişti

Hakkı Mahfuzdur

— 13 —

Yazan: Ziya Şakir



Bir zamanlar Rus çarlığının gözünü yıldırması olan Hamidiye aşiret atıklarından birinin erkânı

Fahrettin Bey tarafından takdim edilmişti. Bu Beyin minelkadim san'at ve meşguliyeti, Kafkasyadaki hemşeri ve akrabaları vasıtasıyla dilber kızlar celbetmek ve saraya takdim eylemekti. Bu yüzden epeyce servet kazanmakla beraber "alaybeyi" rütbesini de ihraz etmişti. Şahsi, kendince maruf idi. Şu halde, Hayalin saraya takdiminde hususi bir maksat tasavvur olunamazdı. Esasen Hayal de geçirdiği maceradan hiç kimseye bahsetmediğini hünkârâ temin etmişti.

Artık, hünkâr için yapıla-

(Arkası var)

Çok Çocuklulara Hangi Makam Yardım Etmiye Memur Olmuştur



Çok çocuklu aileler Sıhhiye müdüriyeti vasıtasıyla Hıfzıssıhha meclisine müracaat ederlerse (Hıfzıssıhha) kanununun kendileri için kabul ettiği para yardımından istifade edebilirler. Maamafih meşguliyetleri hesabıyla bir kısım kâziler bu vazifeyi bize bırakmışlardır. Bu münasebetle resimlerini gönderen grupların fotoğraflarını dercediyoruz.

1 - Unkapı Zeyrek Temurhon numara (4) Sadettin Efendi ve refikası Vesile Hanım. Çocukları Abdülkadir, Ruzik, Zehra, Hediye, Bedriye, Ali H. ve Efendiler.

2 - Yeniköyde, Ermeni tepede, Karakaş sokaklarında (2) numara kunduracı Haçik Karakaşyan Efendi ve refikası Lusine Karakaşyan H. Çocukları Per-

seğ, Aleksan, Migirdiç, Araksı, Agavni Mari H. ve Efendiler.

3 - Haşköy, Halıcıoğlu, Salim B. sokak (54) No. da balıkcı Teofilos Ef. ve refikası Madam Atine.

4 - Beşiktaş, Vignezade, Şenlikdede mahallesinde, Kakmalık sokak, No. 14 te Yülperin H.

5 - Beşiktaş, Mesnet, Zekiye, Abdullah, Zeynep, Fethiye, Mükerrrem H. ve Efendiler.

6 - Mecrutiyet mahallesinde, ikinci ayazma sokak, Maxloğa ve refikası

Mercan Hanım. Çocukları: Mamgulu, Emine, Ahmet, Kemal, Nuriye, Makbule H. ve Efendiler.

7 - Kocamustafapaşa, Ağaçkakan sokak, Hacı Hamza camii karşısında 22 numarada Mehmet Hüslü Ef. ve refikası Hümayye H. Çocukları: Naciye, Muzafer Hadiye, Semahat, Kadriye, Zühütlü H. ve Efendiler.

8 - Adana, Yarbaşı mahallesinde, 375 No. lı hanede mukim Niğdede Alaattin mahallesinde 68 No. da mukayyet İzzet Ef. ve refikası İlayet H.

Çocukları: Rifat, Ali, İbrahim, Abdullah, Ömer, Sabiha H. ve Ef. ler.

HİKAYE

Bu Sütunda Hergün

Muharriri: Server Bedi

"Mahkûm Olacağım!"

Kadınlar hapisanesi'nin dar, uzun ve loş koridorunda ağır ağır yürüdüm. Gardiyan höcrenin kapısını açtı:

— İşte, burada! dedi.

Hapisane müdürü tarafından evvelce verilmiş olan bir emir üzerine beni, höcrede, maznunla yalnız bıraktılar.

Bir hafta sonra mahkemede kendisini müdafaa edecek olduğum bu kadımı ilk defa görüyordum. Gözlerimin mükemmilim üstünde yaptığı ilk gezinti bana şu duyguyu verdi: Kibar ve ihtirashlı bir kadın. Güzel, çok güzel. Beyaz, çok beyaz. Bir takım heyecanlarla kanı çekilen yüzünün incecik derisi, kızgın bir ütü yedikten sonra iki üç yerinden hafifçe kırışmış, bembeyaz bir krepdöşin parçasına benziyor.

Gözleri bu ipeğin üstüne damlamış koyu siyah bir büyük katran damlası. Gayet ciddi bakışlar, bu gözlerin koyuluğunu ve siyahlığını artırıyor gibi; ve birkaç gündüruyumuya başlamış büyük bir ihtirashın gevşettiği levent, çok biçimli ve taze bir vücut.

Bu sefil höcre, ilk defa bu kadar kibar ve ince bir kadın vücudu görüyor.

Dava vekili olduğumu kendisine haber verdiğim vakit, yüzünde hiçbir şey değişmedi; bakışları, ağırlığından hiçbir şey kaybetmedi; hiç gülümsemedi; oturduğu karyola kenarında hiç kımlıdamadı; beni fazla veya eksik gördüğünü hissettiren, bana karşı müsbet veya menfi hiçbir hareket yapmadı. Belki, bu höcrenin duvarlarına daha çok alâka ile bakıyordu.

— Pekâlâ takdir edersiniz ki... diye söze başladım, dava vekilinin doktordan farkı yoktur. Biri mükemmilinin, öteki de hastasının ruhi ve bedeni bütün esrarını bilmek mecburiyetindedir. Aksi takdirde ne müdafaa, ne de tedavi mümkün olabilir. Buna rağmen, ben mükemmilim gibi ince ve nezih bir kadının bütün ruhi derinliklerine girmek istemiyorum. O, mukaddes bir sahadır ve kimse tarafından nüfuz edilemez; ancak bu davada öğrenmek istediğim ehemmiyetli noktalar var. Cevabınızda beni son derece mahrem ve samimi bir dost gibi nazarı itibara almanızı rica ederim.

Gözleri bir kerre kapandı ve on beş yirmi saniye sonra, ağır ağır açıldı. Böylece, galiba, sormıya izin vermişti. Sordum:

— Cinayetten sonra, evvelâ poliste, sonra adliyede verdiğiniz ifadenin doğruluğundan ısrar edeceğimizdir?

— Evet.

— Fakat bu, sizin müdafanızı çıkmaz yola sevkedecektir.

— Olabilir.

— Zevcinizin katili olduğunuzu itiraf ediyorsunuz. Mahkûm olacaksınız.

Kadın, kendisini ikna için söylemek istediğim sözlere bir hareketle mani olarak, bir kuyunun dibinden gelir gibi uzak bir sesle:

— Biliyorum, dedi, hepsini biliyorum. Mahkûm olacağım. Bundan kurtulmam için dava vekilimin arzusuna tabi olmalıyım. Sizden evvel gelen iki dava vekili de böyle söylediler. Reddettim. Siz onların muvaffak olamadığı şeyi bana yaptırmak için geliyorsunuz, fakat onlardan fazla muvaffakiyet ümit etmeyiniz. Kocamı ben öldürdüm, itiraf ediyorum, mahkûm olacağım.

Okadar kat'i söylüyordu ki ümitlerimin hepsini birden kesti. Yesimi örtmek için isyan ettim:

— Kocanızı siz öldürmediniz, kocanızı o öldürdü. O, biliyoruz, bütün suç delilleri bunu gösteriyor, revolver bile ona aittir. Fakat siz kendinizi feda ediyorsunuz, çünkü onu seviyorsunuz.

Fakat düşünmüyorsunuz ki bu fedakârlığınız sizi idam sehpaasına kadar götürebileceği gibi, onu da, vicdan azabı ile, ölüme kadar sevkedebilir.

Titriyen ellerini birdenbire kaldırdı ve hafif nemli, beyaz avuçlarını bana çevirdi:

— Susunuz! dedi, ondan bahsetmenizi istemiyorum.

— Siz intihar ediyorsunuz! dedim. Cevap vermedi.

— Hem, hiç te şerefli bir tarzda değil! Diye ilâve ettim. Ayağa kalktı. Ne istediğini anlamadım ve hemen izin istedim, elini öptüm, çıktım.

Bugün yedi sene oluyor ki o güzel ve taze kadın hapisanededir; sekiz sene daha yatacak ve belki de kurumuş, bitmiş, ihtiyarlanmış bir halde hayata çıkacak.

Hakikî katil olan adama gelince, o hâlâ Şişli salonlarındadır; belki de yeni cinayet imkânları ve yeni masum avı arıyor. Bir dava vekili olarak, adaletin bu nevi canilere karşı yapabileceği hiçbir şey görülmüyor.

Yorulmaksızın Para Kazanmak İstemez misiniz?

Evinize veya işinize giderken, sokakla geçerken veya buluşma görüşürken her hangi bir vaka karşısında kalabilirsiniz...

Havadis nedir biliyorsanız o vakayı derhal görebilirsiniz. Bir yanın, bir katil, bir kaza birer havadistir. Rasgeleliğiniz vakalardan ertesi günü gazetelerde görmek istediğiniz bir olamca derhal telefonumuzu açınız ve havadisinizi de bırakınız. Verdiğiniz havadisin ehemmiyetine göre gazetemiz mükafatını vermeyi vazife bilir. Telefon numaramız: İstanbul " 203 " dir.

